

HISTORISCH MOMENT

Dinsdag 22 mei 2007 om 17 uur is een historisch moment. Waarom?

Op dat tijdstip werd in het gebouw van de Tweede Kamer de tentoonstelling geopend over de vervolging van homoseksuelen voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. Zoals Judith Schuijf in haar boek "Levenslang" beschrijft, is het uiteindelijk aan de Tweede Kamer te danken dat ondanks alle tegenwerking in 1986 (!) homoseksuele vervolgingslachtoffers wettelijk erkend werden. En pas de laatste tien jaar kwam het rechtsherstel van homoseksuele oorlogsslachtoffers op gang waaruit onder andere deze tentoonstelling betaald kon worden.

Zoals Kamervoorzitter Gerdi Verbeet terecht bij de opening zei, is de titel "Wie kan ik nog vertrouwen?" zeer terecht gekozen. Ook nu zien wij in landen als Polen en Rusland hoe homovervolging weer toeneemt. Wie kunnen wij nog vertrouwen om te voorkomen dat de vervolgingsgeschiedenis zich gaat herhalen? Daarom is deze tentoonstelling in het hart van de volksvertegenwoordiging van grote symbolische betekenis!

Bij de opening overhandigde de samensteller van de tentoonstelling Klaus Müller aan de Tweede Kamer twee boeken die uit het onderzoek hierover zijn voortgekomen: "Doodgeslagen, doodgezwegen" en "Het begint met nee zeggen". Ook hij legde de verbinding met de actualiteit. Het is mooi dat de nieuwe regering de toenemende homovijandigheid wil aanpakken, maar wat te denken van al die scholen die in de afgelopen jaren hieraan niets gedaan hebben? En hoeveel scholen zullen deze tentoonstelling gaan bezoeken? Bemoedigend was het feit dat al op de dag van de opening veel leerlingen langs kwamen in het kader van een schoolbezoek aan de Tweede Kamer.

Teleurstellend daarentegen was de geringe aandacht van de parlementaire pers: die heeft kennelijk meer belangstelling voor de waan van de dag dan voor het gevaar dat de vervolgingsgeschiedenis zich gaat herhalen...